



*Onverwachts ben je vredig van ons
heengegaan - het is goed zo!
We hopen dat je weer samengebracht
bent met je dierbare zoon Paul.
Wij proosten op jullie weerzien.*

In liefdevolle herinnering aan

Wim Jochems

echtgenoot van

Fien Jochems-Martens

* Groesbeek, 20 april 1938 † Bemmell, 28 juli 2024

fietsen humor
zorgzaam bescheiden
borreltje tikkeltje serieus
puzzelen behulpzaam
GEEN PRATER tuinieren
voetbal familie kaarten
vakanties **schutterij**
doorzetter slagroom
BIERTJE wandelen
vriendelijk
flauwe kullen
bruggen
♥

Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven.

Fien, Paul †, Brian

Wim bracht samen met zijn 5 broers en 2 zussen zijn jeugd door op de Biesselt. Het gezin was hecht samen en dat is altijd zo gebleven. Als ze, ook later, allemaal samen waren hadden ze de grootste lol. Ze hadden vergelijkbare humor, vonden het heerlijk om anderen in de maling te nemen en lachten het hards om hun eigen grappen. Van kinds af aan had Wim te kampen met een zwakke gezondheid en dat is, helaas, door de jaren heen zo gebleven. Hoewel hij het moeilijk vond om te accepteren dat hij bepaalde dingen daardoor niet meer kon bleef hij positief en dat is hij tot op het laatst gebleven. Zijn grote liefde Fien ontmoette hij tijdens de carnaval. Zij was zijn lichtpuntje en Fien had slechts drie afspraakjes nodig om te weten dat hij de man was met wie ze oud wilde worden. Ze werden de trotse ouders van zoon Paul en waren een hecht en gelukkig gezin met zijn drieën. De komst van kleinzoon Brian maakte van Wim een super trotse opa. Samen werd er veel ondernomen, zo werd er gewandeld, een balletje getrapt op het voetbalveld tegenover het huis en de vele potjes kaarten samen zijn ontelbaar. Het overlijden van Paul viel Wim zwaar. Hij vond het moeilijk om daarover te praten en droeg de zwaarte van het gemis in stilte.

Lieve Wim en opa, we troosten ons met de gedachten dat je nu in de hemel bent samen met Paul en alle andere dierbaren die jou in de dood zijn voorgedaan. Dank voor de vele jaren samen. We bewaren je in ons hart, zo blijf je voor altijd bij ons. Geef Paul een knuffel van ons. We houden van je.