



*“Langzaam ben je van ons weggeleden,
elke dag een beetje meer.*

*Telkens werd je weer iets ontnomen,
de mama van vroeger was je niet meer.*

*Wij zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden wij je niet.*

*Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.”*

In dankbare herinnering aan

Door Janssen van de Logt

echtgenote van

Piet Janssen †

* Groesbeek, 2 april 1929

† Nijmegen, 27 mei 2024

Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven.

Lia en Peter

Yolanda en Ernst

Klein- en achterkleinkinderen

Piet
Eigenwijs
Gastvrij
Voetbal
Feyenoord
Trotse oma
Rummikub
Gezelligheid
DE TREFFERS
Ruil-oma
TV kijken
Oliebollen
Voetbalplaatjes
Secuur
Kopje thee

SUSHI
Vogels
Jokersen
Uit eten
Winkelen
Telefoneren
Bloemen
Groesbeek
omroep
Groesbeek
LIA EN YOLANDA
De buurt
Belspelletjes
woordzoekers
Kleding
Advocaatje
De Meent
Bingo
Wolfsberg
“Gé mot”

