



Je kunt de wolken berijden,
zonder nog te hoeven lijden.

Verder leven zonder wensen.

Weg, ver weg van alle mensen, waar de warmte van het zonlicht
alle gaten in je denken dicht.

Gedicht van Johan Jacobs



Verdrietig maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
nemen wij afscheid van onze lieve (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder

Door Heijmans-Jacobs

* Groesbeek, 20 september 1944

† Nijmegen, 13 februari 2024

weduwe van

Johan Jacobs

Dorien en Richard

Thomas en Yvonne, Elynn

Elena

Don



Correspondentieadres: Reigerstraat 7, 4901 AJ Oosterhout

De afscheidsdienst wordt gehouden op 22 februari
om 12.30 uur in de Jonkerzaal van crematorium Jonkerbos,
Weg door Jonkerbos 51 te Nijmegen.

Na afloop van de afscheidsdienst bent u van harte welkom in de
koffiekamer van het crematorium.