



In liefdevolle herinnering aan

Wim Janssen

echtgenoot van **Truus Janssen-Arts**

* Groesbeek, 6 mei 1949 † Mook, 9 maart 2023

Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven.

Truus, kinderen en kleinkinderen

Integer

Krachtig

Lief

Mijn eerste verkering, mijn grote liefde.
Wat een gigantisch gemis!

Truus

Wat een rust en stabiliteit bracht je
aanwezigheid altijd. Ik mis je ontzettend.

Jeroen

Vol bewondering, hoe jij kon zijn in elk
moment. Zoveel mooie en fijne
herinneringen.

Femke

Wat ben ik blij dat ik zo'n leuke opa had!

Boris

Opa, je gaf me veiligheid en inspiratie.
Ik ga je missen.

Wouter

Doei opa's stem, doei opa's ogen, doei
opa's luisteroren en alles wat er bij zal
horen.

Tessa

in Elysio requiescat anima tua, vale,
carissime ave.

Sander

Dank pa, je hebt het allemaal goed
gedaan.

Pepijn

Je was meester in de kunst van het
tevreden zijn met kleine dingen.
Dat bleken uiteindelijk ook de
belangrijkste dingen te zijn.

Marjolijn

Opa was altijd blij, nooit boos.
Opa, waar ben je nu?
In elk geval in mijn hart.

Felix

Er was geen man liever dan opa.

Eva ❤️