



In liefdevolle herinnering aan

Martien Appeldoorn

partner van
Carla Janssen

* Heerewaarden, 29 oktober 1949

† Nijmegen, 6 november 2021

Bedankt dat jullie er waren. Martien zou dit erg gewaardeerd hebben.

Carla Janssen
Remco
Manouschka en George
Deveny en Michael
Naomi, Ravi, Lyon
Kay
Bepe, Sissi, Lila, Lex 🐾

Lieve Martien, we hebben samen een geweldige tijd gehad. Ook met onze honden, en vooral met jou "Sissi". Ik ben je daar erg dankbaar voor.

Carla

Mijn vader was een allemans vriend. Hij stond voor iedereen klaar. Pap, bedankt voor de mooie momenten samen.

Remco

Fati, Ik ga jou vreselijk missen. Altijd zei je 'ons Manous'.
Jouw onvoorwaardelijke liefde naar mij, grenzeloos.
Manouschka

Een hele fijne schoonvader, een gouden vent,
onvoorwaardelijk. George

Door weer en wind samen naar de paarden. Ik rijden en jij trots langs de zijlijn. Niks was te veel. Dankbaar voor deze momenten. Deze verhalen zal ik blijven vertellen aan mijn kinderen. Rust zacht lieve opa, je hebt het verdient.
Deveny

Martien had heel veel liefde voor zijn hondjes. We hadden het altijd over barbecueën samen, gelukkig hebben we dat laatst samen nog kunnen doen. Rust zacht.
Michael

Een overgroot-opa uit duizenden, zo kunnen we jou wel noemen! Ons altijd meenemen naar de auto-tjes verzameling, de vogeltjes en alle verhalen van de dieren uit het verleden, daar genoten we aanzienlijk van! Dag opa Martien, slaap lekker in het land van je ogen dicht.

Kusjes Naomi, Ravi, Lyon

Een scooter kreeg ik van jou toen ik een peuter was. Deze heb je altijd voor me bewaard en er voor gezorgd dat hij er opperbest uitzag. Dank je wel opa, voor alles wat je voor me hebt gedaan!

Kay