



*Zijn werk, zijn kracht,
zijn interesse voor het leven,
zijn moed zo sterk,
hij heeft er alles voor gegeven.*

In dankbare herinnering aan

Jan Driessen

echtgenoot van

Hannie Driessen-Houben

* Groesbeek, 3 juni 1933

† Groesbeek, 23 december 2021

Jan groeide op in Groesbeek en heeft de oorlog en de bevrijding door de Amerikaanse parachutisten meegemaakt. De bevolking moest vluchten en er was gebrek aan brood. Zijn vader bakte brood voor de mensen die achtergebleven waren en voor de Amerikaanse soldaten. Personeel was er niet, Jan moest meebakken. Na veertien dagen moest ook het gezin waarin Jan opgroeide evacueren. Na de oorlog volgde hij gedurende drie jaar in Voorhout de Bisschoppelijke Nijverheidsschool. Hij leerde daar brood en banket bakken. Later werkte hij gedurende vijftien jaar bij zijn vader in de bakkerij. Hij heeft de banketbakkerij opgebouwd. Marsepein maken was zijn specialisme.

Jan volgde daarna de lerarenopleiding op het Station van Bakkerij en Maalderij in Wageningen. Vervolgens

kreeg hij een baan bij de keuringsdienst voor waren in Nijmegen.

Jan trouwde met Hannie Houben. Samen kregen zij drie kinderen; een zoon en twee dochters, waarvan er één in Italië is gaan wonen. Zijn kinderen zijn Jan ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor hen gedaan en betekend heeft. Zij waarderen het enorm dat hij hen altijd heeft gestimuleerd om een studie te volgen waardoor zij een goede start hebben kunnen maken in hun volwassen leven. Jan was een ontzettend trotse opa welke het prachtig vond om zijn eigenschappen terug te zien bij zijn kleinkinderen.

Jan en Hannie hebben samen mooie vakanties gemaakt en daardoor is de liefhebberij voor filmen ontstaan. Film is zijn grote hobby geworden. Jan wilde andere culturen ontdekken en leren kennen. Italië vond hij mooi en interessant, vooral om haar mooie kunstwerken en natuurlijk het heerlijke eten.

De afgelopen periode ging de gezondheid van Jan steeds verder achteruit en kreeg hij in mei van dit jaar te horen dat zijn leven eindig was. Hij vond het moeilijk om het leven en alle mensen die hem zo lief waren los te laten. Uiteindelijk is Jan rustig van ons heen gegaan in de vroege ochtend van 23 december.

Hartelijk dank voor al uw bliken van medeleven. Dit heeft ons heel erg veel goed gedaan.

Hannie

Kinderen en kleinkinderen